

Deze maand is het thuispodium voor:

## Ank Boelema-Strasters

Ank is geboren in 1949 in Rotterdam en is haar hele leven creatief bezig geweest.  
Ook tijdens het grootbrengen van de kinderen.  
Ze gebruikte het leven als voorbeeld.



Vooral ouders met kinderen spraken haar aan.  
Het werken in was en het laten gieten in brons hadden haar voorkeur.





Na het overlijden van haar man, waar ze alles mee samen deed,  
was de lol er een beetje van af.





Een ongeluk, waarbij ze haar duim bijna was kwijtgeraakt, deed de deur dicht.  
Met dit overzicht neemt ze afscheid van haar creatieve bestaan.

